

## Epiloog.

Het verhaal is uit!

Het eerste doel, dat ik met het schrijven ervan beoogde - bevrijding van oorlogsdruk voor mijzelf - is er door bereikt. Of ook het tweede doel - het opstellen van een levensles voor de jonge Kortenhorsten - werkelijkheid geworden is, laat ik ter beslissing aan den lezer over. Ik gevoel geen behoefte deze lessen in dit slotwoord samen te vatten, nog minder om den indruk van deze simpele familiegeschiedenis door een preek te bederven.

Ik deed de eeuwen spreken en hield wapenschouw over welhaast vijf en twintig generaties.

Geeft U even rekenschap, wat 25 generaties beteekenen! De meerkundige reeks voorouders van ieder onzer neemt al spoedig fantastisch lijkende afmetingen aan.

Ieder onzer heeft 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 betovergrootouders.

Dat zijn nog slechts 4 generaties.

Bij 10 generaties wordt dit getal - reken het zelf maar uit - 1024. Bij 20 generaties overschrijden wij het eerste millioen en bij de 25ste komen we op 22.552.368 voorvaders en voormoeders!

Het spreekt echter vanzelf, dat in dit getal een zeer hoog percentage dubbeltellingen voorkomt, welk percentage bij elke oudere generatie grooter wordt om tenslotte bij Adam en Eva tot 100 o/o te stijgen.

In deze kroniek is slechts een zeer klein deel van het immense lager onzer voorouders de revue gepasseerd.

Met hen allen - de genoemden en de ongenoemden - vormen wij het vaderland. Onze geschiedenis is tevens de vaderlandsche geschiedenis. En wat is de vaderlandsliefde anders dan de verbreding en uitbreiding van het begrip ouder- en kinderliefde, liefde in het gezin en in de familie.

Is er ooit een tijd in het leven van ons volk gedurende de laatste anderhalve eeuw geweest, waarin wij met grooter en heiliger overtuiging Vondel konden nazeggen: "de liefde tot syn lant is yeder aangeboren"?

Onze voorouders hebben door de eeuwen heen in ongebroken trouw Kerk en Vaderland gediend. Honderden jaren hebben zij - gelijk zoovele Katholieken -, voor de keuze gesteld, God meer gediend dan de menschen, maar zij bleven den grond, waarop zij geboren waren liefhobben en dat te vuriger naarmate zij er meer geleden hadden.

"La patrie n'est pas constituée seulement par le sol où nous vivons mais aussi par les ombres des aïeux qui continuent à vivre en nous et contribuent à élaborer notre destinée" (Gustave le bon)

En zoo beschouwd is dit verhaal niet uit. Het nut van deze kroniek is niet dat ge er het verleden, maar dat ge er de toekomst in leest. "Alles wat voorbij is, is proloog" 1)

Misschien dat in later jaren een nazaat nog eens de pen opneemt en een vervolg schrijft op de Kortenhorsthistorie.

1) The Tempest van Shakespeare.

Ik hoop voor de na mij komende generaties, dat zij de bouwstoffen  
zullen leveren voor een belangwekkende geschiedenis.  
Sei wessen Sohn du sein magst, und erstrebe  
Verdienst, dass dich des Stammbaums überhebe;  
Der Mann ist, wer: "das bin ich!" sagen kann,  
Nicht wer da sagt: "mein Vater war der Mann".

--o-o-o-o-o-o-o--

's-Gravenhage, 1 Oct. 1944

is parentoy 27 Sept. 1948

aan onze goede vrienden  
en naargenoten de Heeren  
bij gelegenheid van het  
bezoek van Willem met  
Annie Schoorlemmer.

AANTEKENINGEN.

H. W.



No. 9.

Uitgegeven in honderd genummerde en getoekende  
exemplaren.